

Kernwaarde “Dienen”



Bijbelleesrooster

10 januari – 18 maart 2022

Bijbelleesrooster
bij de kernwaarde “Dienen”

Vierde boekje project “Kernwaarden”
Januari 2022

illustraties: Ruben Visser
tekst: Commissie Gemeenteopbouw en kerkenraad CGK Zwijndrecht



Toelichting

Dit Bijbelrooster biedt u voor elke dag een Bijbelgedeelte rond de kernwaarde Dienen. Het doel van het Bijbellesrooster is om met het Woord van God bezig te zijn en na te denken over het thema Dienen. Het mooie is dat iedereen in de gemeente zo tegelijkertijd met hetzelfde Bijbelgedeelte bezig kan zijn. We hopen zo dat ook het Bijbellesrooster voor verbondenheid zorgt.

Bij elk Bijbelgedeelte is ook een vraag gesteld of opmerking gemaakt, waarover u verder kunt nadenken of doorspreken met elkaar.

De Bijbelgedeeltes zijn opgezocht vanuit de HSV, het staat erbij als er een andere vertaling is gebruikt.

Tips hoe het rooster te gebruiken?

Hoe en wanneer u het rooster gebruikt is helemaal aan u zelf! U kunt het gebruiken bij het Bijbelles na de maaltijd en erover doorspreken met uw tafelgenoten. U kunt het ook gebruiken om op een rustig moment van de dag uit uw Bijbel te lezen en contact met God te zoeken. Hieronder staat nog een aantal manieren dat u kunt gebruiken om over het Bijbelgedeelte na te denken. U kunt zelf kiezen wat u het prettigst vindt of waarmee u het best over de tekst na kunt denken. Vraag altijd de Heilige Geest of Hij u inzicht wil geven over het gelezen gedeelte!

1. Vraag u af, wat het tekstgedeelte met dienen te maken kan hebben.
2. U maakt de tekst voor u zelf levend en toepasbaar door voor u zelf antwoord te geven op de vraag: Hoe leer ik de Heere hier kennen? Let daarbij op een aantal dingen
 - Wat doet de Heer hier?
 - Hoe is Zijn verhouding tot de mensen?
 - Wat leer ik uit dit tekstgedeelte?
 - Welke eigenschappen laat Hij hier van Zichzelf zien?
3. Stel u zelf na het lezen van het Bijbelgedeelte de volgende 4 vragen:
 - Wat kan ik leren uit dit gedeelte? Bedenken, bedanken, belijden, bidden
 - Waarvoor wil ik God bedanken naar aanleiding van dit gedeelte?
 - Wat wil ik aan God belijden en hoe gaat ik dit gedeelte toepassen in mijn leven?
 - Waarvoor wil ik bidden naar aanleiding van dit gedeelte?

Iets delen? Ideeën? Mail het!

Wilt u iets delen wat u is opgevallen? Mail het naar:

kernwaarden@cgk-zwijndrecht.nl

Zo kunnen we met elkaar delen wat ons opvalt. Krijgt u creatieve ideeën bij het lezen van het gedeelte, waarbij u denkt: “dat zouden we moeten doen met elkaar in de gemeente”? Noteer het en e-mail het!



Dienen

Dag	Te lezen /Dagtekst	Meditatie of vraag
Week 1 Oproep tot dienen in het Oude Testament		
10 jan	Gen. 1:11-13, 24-31 Gen. 1:29	God heeft de natuur voor je gemaakt om voor je te dienen als voedsel. Gebruik of misbruik je dat?
11 jan	Exodus 20:1-5 Exodus 20:5	Vandaag gaat het over het “niet dienen” van afgoden. Welke afgod is er in jouw leven die je dient naast of in plaats van God?
12 jan	Deut. 11:13-17 Deut. 11:13	(leestip tot vers 32) Welke beloftes of straffen heb jij in je leven zien gebeuren na het dienen of juist niet dienen van God?
13 jan	Jozua 24:15-21 Jozua 24:15	Kun je samen met de Israëlieten beloven: “Ik zal voorzeker de Heere dienen!” (vers 21)
14 jan	1 Samuel 7:2-10 1 Samuel 7:3-4	Is er een moment in je leven waarop je afgoden wegdeed uit je leven, je God weer helemaal ging dienen en je daar Gods zegen over ervoer?
Week 2 Dienende mensen in het Oude Testament		
17 jan	Genesis 6:17-22 Genesis 6:21	Noach diende God door te zorgen voor de dieren die God geschapen had. Hij zorgde voor hen in de maanden dat ze in de ark waren. Hoe kun jij de natuur dienen?
18 jan	Genesis 29:15-28 Genesis 29:27	Laban hield zijn afspraak niet. Toch bleef Jakob hem nog 7 jaren dienen voor Rachel. Kun je anderen dienen als dingen anders lopen dan is afgesproken?
19 jan	Genesis 39:20-40:4 Genesis 39:4	Kun jij, als je onterecht bejegend wordt, toch je naaste dienen?
20 jan	1 Samuel 3:1-11 Samuel 3:10	Ben je bereid om God te dienen, om alles te doen wat hij van je vraagt? Ook als je een moeilijk boodschap van God moet doorgeven, zoals Samuel ook moest doen?
21 jan	2 Kron. 34:30-33 2 Kron. 34:33a	Welke ‘gruwelen’ (zonden) zijn er in jouw leven die je weg moet doen om God te kunnen dienen?

Week 3 Dienen in de Psalmen

24 jan	Psalm 16:1-11 Psalm 16:7-9	David verwoordt in deze psalm dat hij zich dag en nacht verheugt in het dienen van de Heere. Hoe heeft het dienen van de Heere een plek in uw/jouw leven?
25 jan	Psalm 22:1-3 en 20-32 Psalm 22:31-32	Vraag: 1. David is op de vlucht en voelt zich alleen en verlaten, toch ziet David genoeg redenen om God te blijven dienen en prijzen. De weg naar die lofprijzing kan er soms wel één met tranen zijn. Roep jij God ook aan in benauwdheid? 2. Er wordt in de dagtekst gesproken over het nageslacht dat Hem zal dienen, dit is een prachtige belofte. Tijdens doopdiensten beloven we als gemeente te bidden voor dit nageslacht en hen in woord en daad voor te gaan naar het koninkrijk van God. Zijn we hier ook buiten deze doopdiensten mee bezig?
26 jan	Psalm 34:10-23 Psalm 34:23	Door heel deze psalm heen kun je lezen over Gods trouw en oneindige Vaderliefde, dit blijkt ook uit de belofte die te lezen is in de dagtekst van vandaag. Hoe vindt/zoekt u de toevlucht bij God? Geven we ons helemaal over of houden we toch liever de touwtjes in eigen handen?
27 jan	Psalm 72:1-20 Psalm 72:11	Ons hele bestaan gaat om het dienen van de Heere, wie je ook bent en wat je ook doet. Als dat je verlangen is, wil je niets liever dan dat de hele wereld Hem kent en looft. Hoe breng jij andere mensen bij God? Investeer je hier genoeg in?
28 jan	Psalm 100:1-5 Psalm 100:1b-2	Uiteindelijk is de kerk maar tot één ding geroepen: de lofprijzing (het dienen) van God. Het is goed om dat te beseffen. Om dwars door alles heen, God te verheerlijken. Om de lofzang gaande te houden, terwijl we midden in de wereld staan. Hoe hou jij dit vol in deze onrustige tijd?

Week 4 Dienen in het licht van de profeten

31 jan	Zefanja 3:9-20 Zefanja 3:9	Wat een prachtig vooruitzicht, het eeuwig koninkrijk dat (spoedig) komen zal waar wij Hem Schouder aan schouder zullen dienen.. Zie jij uit naar deze dag?
1 feb	Maleachi 3:13-18 (Het Boek) Mal. 3:14-15	In de tijd van Maleachi lijkt het volk niet van plan anders te gaan denken over God. Ze vragen zich hardop af of het alle inspanning wel waard is. Dit zou ook zo in onze tijd gezegd kunnen worden. Termen zoals: 'God dienen is nutteloos, zonder God ben ik ook gelukkig of van Gods oordelen merk je toch niets...' God reageert niet altijd direct op wat



		mensen doen, maar Hij is wel helemaal betrokken! Wat zou jij zeggen tegen je naaste (als) die zo over het dienen van God praat?
2 feb	Jona 3:1-10 Jona 3:1-3a	Wie dit boek leest krijgt een spiegel voorgehouden. Wij zullen ons - als eigenzinnige mensen - waarschijnlijk allemaal wel herkennen in Jona. Gericht op onszelf en onze eigen doelen. Bedenk wel dit: als God je aanspreekt (met Zijn woord), dan komt het erop op aan dat je Zijn woord volgt, gehoorzaamt! Zo gold dat voor Jona, zo geldt dat vandaag ook voor óns. Ook vandaag richt de Heere zich tot óns, tot u en jou persoonlijk. Een woord dat oproept om Hem te dienen, om breken met je zonden en in Jezus Christus te geloven. Hoe vaak heb je dat al gehoord? Wat deed je ermee?
3 feb	Jesaja 42 (Basisbijbel) Jesaja 42:1	Dit is Jesaja's eerste duidelijke profetie over een Dienaar die God werkelijk zou dienen zoals Hij het bedoelde: Jezus. Hij heeft deze Geestelijke gaven niet alleen ontvangen voor zichzelf, maar ook om uit te delen. Ook wij worden geroepen als Zijn dienaar, een betere Leermeester kunnen we niet krijgen! Het prachtige citaat van <u>Jesaja 42:6</u> heeft een open karakter. Wie er aangesproken wordt ligt open. De auteur spreekt zijn dienaar aan, maar ook jij kunt je aangesproken voelen. De vraag is daarom: voel jij je geroepen, aangespoord om een licht te zijn voor anderen?
4 feb	1 Kon. 19:15-21 1 Kon. 19:21	Vandaag kijken we naar Elisa, hij is een boerenzoon. Het akkerbouwbedrijf van zijn vader bloeit. Elisa kan zijn leven lang vooruit met mooie perspectieven. Maar God heeft een andere route voor hem. En Elisa? Hij vertrouwt op God en hij gaat! Ook wij worden geroepen tot dienaar van God. Kunnen wij net als Elisa loskomen van onze vaste routines en ons volledig overgeven als dienaar in het koninkrijk van God?

Week 5 Dienen in het leven van Jezus

7 feb	Lucas 22:24-30 Lucas 22:26-27	Jezus' voorbeeld vraagt zelfopoffering. Betekent dienstbaarheid dat je jezelf helemaal moet wegcijferen? Is dienen meer een houding dan een actie, of beide?
8 feb	Mar. 10:35-45 Mar. 10:45	Heer, help mij oog te hebben voor de noden die U wilt dat ik zie. Laat me Uw liefde op praktische wijze zichtbaar te maken aan mijn medemensen. Laten we daarvoor bidden.

9 feb	Joh. 13:3-15 Johannes 13:14	Dank u Heer, dat U zoveel van mij houdt en ook mijn voeten wil wassen en mij Uw genade aanbiedt terwijl ik dat niet verdien. Hoe kunnen wij dit voorbeeld volgen? Is dat niet te veel gevraagd?
10 feb	Mat. 11:25-30 Mat. 11:28-30	Mijn Heer en Verlosser, hier ben ik zoals ik ben. Help mij om Uw stem te horen, die woorden van heling en vrede spreekt.
11 feb	Mat. 25:31-40 Mat. 25:35-36	Niemand van ons kan iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen. En wanneer wij helpen, dan dienen wij Jezus. Wie wil zo'n kans voorbij laten gaan?

Week 6 Dienen in de evangeliën

14 feb	Mat. 5:13-16 Mat. 5:16	Hemelse Vader, dat mensen door ons heen uw licht zullen zien en gevormd worden door U om Uw beeld en heiligheid uit te stralen tot eer van U. Is dit ook uw/jouw gebed?
15 feb	Joh. 12:20-26 Joh. 12:26	Laat je je leiden bij elke beslissing en bij wat je zegt door je af te vragen wat Jezus zou doen in een bepaalde situatie?
16 feb	Joh. 15:9-17 Joh. 15:13	Investeer in relaties en breng een ander tot bloei. Wees terughoudend in het aangaan van vriendschappen, maar nog terughoudender in het verbreken ervan. Kun je je vinden in deze stelling?
17 feb	Joh. 12:1-8 Joh. 12:7-8	Niemand kende haar schaamte en angst totdat Jezus haar liefdevol genas. Haar liefde en dank giet ze als geurende olie over hem uit. Wie dient hier wie?
18 feb	Lucas 10:25-37 Lucas 10:33-34	"Met innerlijke ontferming bewogen..." Hoe kijken wij naar mensen bij elkaar gekropen onder een brug? Beelden van kinderen in vluchtelingenkampen? Artikelen over armoede, lijden en verdriet? Waarom kijken we soms weg? Omdat we er niets aan kunnen veranderen? Maar wat als we erdoor geraakt worden? Geraakt, niet alleen om te zien, maar om te doen! Mogen we dan in deze gelijkenis een voorbeeld zien en Jezus navolgen in Zijn dienen en ontferming?

Week 7 Dienen in de brieven

21 feb	Rom. 12:1-11 Rom. 12:7, 11	Naast andere genadegaven wordt hier het dienen als zodanig genoemd. Is het dienstbetoon aan mensen dan niet voor iedere gelovige een "must"? (Vergelijk met vers 11. Het dienen van God is hier een algemeen geldend gebod.)
---------------	--------------------------------------	--



22 feb	2 Kor. 9:1-15 2 Kor. 9:1, 13	Dienstbetoon kan zich ook voordoen in de vorm van geld geven. Welke belofte is hieraan verbonden? Denk je hier weleens aan bij het geven?
23 feb	Titus 2:1-10 Titus 2:7-8	Hoe past het dienen in jouw christelijke levenswandel?
24 feb	Jac. 5:13-20 Jac. 5:16	Op welke manier kan het gebed een vorm van dienen zijn? Lukt dat om in praktijk te brengen?
25 feb	Galaten 5:13-21 Galaten 5:13b	Hoe helpt de Geest om te dienen? Heb je dat weleens ervaren?

Week 8 Dienen van je naaste in de gemeente

28 feb	1 Petrus 4:7-11 1 Petrus 4:10	Onze liefde tot de naaste is een bewust offer aan God, liefde tot Christus. Iedereen heeft de gave om te dienen, iets te betekenen voor een ander. Waarmee zou u/jij een ander gemeentelid tot dienst kunnen zijn?
1 mrt	Hand. 12:1-19 Hand. 12:5	Wat is het prachtig om te lezen dat er een biddende gemeente om Petrus heen stond. Het volharden in het gebed, vol vuur en in het vertrouwen dat God de touwtjes in handen heeft en wonderen kan verrichten. Laat het op u/jou inwerken en bedenk welk vuur er wakkert in uw gebedsleven.
2 mrt	Mat. 20:20-28 Mat. 20:26-27	Het dienen in de gemeente begint bij nederigheid. Het hele wezen van Jezus was één dienen. En aangezien Hij wil dat we op Hem gaan lijken, lijkt deze opdracht klip en klaar. Bedenk voor jezelf aan welke kant je staat... groot willen zijn en heersen of nederig en dienend?
3 mrt	Rom. 15:1-7 Rom. 15:2	In onze dagtekst worden we opgeroepen om elkaar te aanvaarden. In het offer van Jezus Christus heeft God ons aanvaard. Vandaar ook hier de opdracht om eensgezind te zijn. Je naaste dienen is dus tot opbouw van de gemeente. Benoem wat jij kan doen tot opbouw van de gemeente...
4 mrt	1 Petrus 3:8-12 1 Petrus 3:8	Dienen in de gemeente kunnen we samenvatten als een daad van liefde tot Christus, ondersteund door de Heilige Geest en gezegend door God de Vader. Liefde is binnen de gemeente een opdracht. Je hoeft niet volmaakt te zijn. Paulus roemt ook in zijn zwakheden, zodat de kracht van Christus in hem kan wonen. Overdenk dat Zijn genade voor ons genoeg is, want Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht.

Week 9 Dienen van je naaste buiten de kerk

7 mrt	1 Kor. 9:19-27 1 Kor. 9:19 (NBG51)	Paulus was als geen ander bezig met dienen... het echte missionaire werk ten top. Wat we zien bij Paulus in zijn dienen buiten de gemeente is dat hij zich heel gemakkelijk tussen wie dan ook kan bewegen... Hij werd met de Joden een Jood en bij de zwakken zwak. Hij kon gewoon naast zijn medemens gaan zitten. Wat heb jij er voor over om iemand het geloof te brengen... kun jij solidair zijn met je naaste? Waarmee vergelijkt hij dit?
8 mrt	Joh. 13:31-35 Joh. 13:35	Hoe maak je dit dienen praktisch en zichtbaar?
9 mrt	Galaten 6:1-18 Galaten 6:10 (NBV)	Hoe we onze naasten buiten de kerk benaderen heeft impact. Het zal door mensen gezien worden. Zeker in een tijd waarin het omzien naar elkaar minder wordt. God roept ons op ook het goede te doen. Wat bedoelt Hij hiermee?
10 mrt	Marcus 12:28-34 Marcus 12:31	Iedere zondag horen we dit tijdens het lezen van de 10 geboden. Het kan het ene oor ingaan en het andere direct weer uit. Welk dilemma kan er ontstaan als je niet van jezelf houdt en wat heeft dan met het dienen van je naaste te maken?
11 mrt	Rom. 13:8-14 Rom. 13:10	<u>De liefde van Jezus</u> : nu kom het erop aan! Liefde doet de ander geen kwaad. Behandel daarom je naaste zoals je zelf behandeld zou willen worden. Paulus benadrukt in dit stukje dat we maar een korte tijd hebben. Hoe dichterbij de wederkomst van Christus, hoe meer het erop aan kom dat wij die liefde zullen verspreiden. Bent u ook een dienaar van de liefde?



Week 10 Dienen in de eindtijd

14 mrt	Mat. 24:1-14 Mat. 24:12-13	We leven in de eindtijd en worden opgeroepen om te volharden. Er wordt voorzgd, dat de liefde van velen zal verkillen. Ligt hier voor ons niet een extra aansporing om onze medemens te dienen?
15 mrt	Openb. 7:9-17 Openb. 7:15	Ook na de eindtijd wordt het dienen voortgezet. Wat zal het grote verschil zijn met het dienen op deze aarde?
16 mrt	2 Tim. 3:10-4:5 2 Tim. 3:12-4:5	Maken deze teksten je bang of zetten ze juist aan om te vertrouwen op onze Verlosser?
17 mrt	1 Petr. 4:1-11 1 Petr. 4:10-11	Past de term dienen wel in samenhang met het woord zonde? En is het voor u/jou een geruststelling, dat het dienen niet uit eigen kracht hoeft?
18 mrt	1 Petrus 5:5-11 1 Petrus 5:5	Hoe verhoudt het dienen zich met het begrip 'onderdanigheid'? Heeft onderdanigheid bij ons geen negatieve lading?
